

MY FAVOURITE THINGS

Kijk naar mijn spullen en ik vertel je wie ik ben

LIVING



Saskia De Mits (46) en haar man Guy Vermeirsch startten twintig jaar geleden 't Huis van Oordeghem, een zaak in designtuinmeubelen.

tekst SOETKIN BULCKE foto's JORIS CASAER

'Als je samen kunt lachen, zit je op dezelfde golflengte'

Met merken als Tribù of Knoll richten ze de tuinen van de happy few in. De Mits zag een boel trends passeren. "In het begin was het natureel, dan kwam er een trieste periode met grijze en taupekleurige meubelen. (lacht) Gelukkig dook dan spierwit op." En nu?

"Er is veel vernieuwing op het vlak van buitentextiel, met prachtige kleuren, bijvoorbeeld in de collecties van Paola Lenti." Wat was het meest speciale project in die twintig jaar? "Dat we het tuinmeubilair mochten leveren aan de Chanel-winkel in Saint-Tropez."



1. Boek van Otte Wallish

"Otte Wallish was de grafisch vormgever die de posters maakte om mensen uit te nodigen om naar Israël te gaan. Ik zag in het Moma in Tel Aviv een tentoonstelling over zijn werk en kocht er dit boek *The face of land and nation*."

2. Wafel van glas

"Glaskunstenaar Wouter Bolan-gier gebruikt Belgische producten als inspiratiebron. Ik draag altijd parels als oorbellen en als ik die 's avonds uitdoe, leg ik ze in de hokjes van deze wafel."

3. Aqua di Parma

"Jaren gebruikte ik het parfum Wrappings van Clinique maar toen namen ze het uit de handel. Alsof ik een stuk van mezelf kwijt was, want ik ben heel geurgevoelig. Toen kwam ik op Ginepro di Sardegna uit, heel kruidig en fris."

4. Nagellak

"Ik gebruik altijd nagellak van het type Rouge et Noir van Chanel. Ik ben doorgaans vrij modern maar heb toch een klassiek kantje."

5. Stiften van Faber Castell

"Ik teken de plannen voor klanten uit met deze stiften. Ik ben geen geschoolde tekenaar, maar ik doe het wel graag. Ik schrijf ook graag met de hand. Onlangs sliep ik in het Norman Hotel in Tel Aviv en lag er een handgeschreven welkomkaartje. Dat vind ik fijn."

6. Boekje

"Van mijn rechterhand Karen kreeg ik het notaboekje *Je suis la patronne et c'est moi qui commande*. (lacht) Dit maar om te zeggen dat ik humor erg belangrijk vind, zowel in het werken met ons team als met klanten. Met humor breng je mensen samen. Als je met mensen kunt lachen, zit je op dezelfde golflengte."

7. Hermès-schrift

"Ik ben fan van mooie papierwaren. Ik maak mijn notities in een navulbaar lederen boekje van Hermès. Oude notities berg ik op in het doosje waarin het papier wordt geleverd. Dat vind ik handig."