

Schijnt eindelijk de zon, willen we schaduw! Voor verkoeling en bescherming van de huid. Gelukkig is de keuze aan parasols groot.

Uit de zon

DOOR SUZANNE DIJKSTRA

De nieuwste parasols zijn ware kunstwerken, accessoires voor het terras. Neem de handgeweven modellen van de Italiaanse ontwerper Paola Lenti. Het is dat het parasols zijn, maar je zou ze zo in huis zetten. Ze worden nog mooier in combinatie met Clique, een serie bijzettafeltjes en poefjes die van de parasol een tuinmeubel maken en tegelijkertijd fungeren als stevig voetstuk. Je moet wel een gevulde beurs meenemen, want de combinatie kost evenveel als een kleine auto.

Ook Grillmeister, van het merk Doppler is multifunctioneel: op

grijphoogte zit een rekje voor barbecue-gereedschap. Prijs rond de 170 euro. Hij is uit te breiden met een bluetooth speaker met ledverlichting. Wie niet in de rook wil zitten tijdens het barbecueën, kan naar het windvaantje opeenvan de parasols van Fatboy kijken. De nieuwe Bouquetteketet en Parasolasido hebben bloemmotieven. In de categorie vrolijk vallen ook de ontwerpen van het Nederlandse merk Max & Luuk, zoals de Flora, gebaseerd op de vorm van een bloem, en de Bloei (prijs rond de 130 euro), van het Duitse buitenmerk Leco. Voor de Rustic Rattan Plantation, van Riviera Maison is natuurlijk rattan

als materiaal gebruikt.

Ook opvallend zijn de parasols van Borek, zoals de Monroe van 1100 euro. Lagen stof wapperen in de wind als het rokje van Marilyn.

Wie de zon wil weren en tegelijk privacy wil creëren, kiest voor een tarp. Het schaduwdoek kwam in 2005 via het merk Nesling uit Nieuw-Zeeland en Australië over naar Nederland. Nesling is nog altijd een van de grootste leveranciers. De doeken kunnen worden aangebracht met touwen, haken of stokken. Afhankelijk van de stof kunnen ze ook uv-stralen tegenhouden. Laat de zon maar komen!

