

op bezoek
CAP FERRET



DE KLEUR VAN VAKANTIE

Een kleurrijke villa, verscholen in een naaldbos op het Franse schiereiland Cap Ferret, doet dienst als het vakantiehuis van een Frans koppel dat in San Francisco woont. Hier komen ze elke zomer samen met vrienden en familie.

1. Vierkante vormen en grote ramen die uitzicht bieden op de omgeving: de villa doet wat denken aan de Californische architectuur waar de eigenaars zo gek op zijn. Op het terras kan iedereen luieren vlak bij het zwembad. De ligbedden en het tuinsalon zijn van Tribù. De met de hand gevlochten poef 'Shell' is een ontwerp van Paola Lenti. De stoffen poefs, van 727sailbags.com, werden gemaakt uit gerecycleerde zeilstof.

2. Met het terras aan de ene kant en de patio aan de andere is de woonkamer volledig op de buitenomgeving gericht. Tegenover zitbank 'Ghost' van Paola Navone voor Gervasoni staan twee vintagefauteuils, op de kop getikt bij Galerie Sentou in Parijs. Rotan bijzettafels 'Week end' van India Mahdavi. De kelim komt van bij Galerie Triff.

